

MONTEPNO

ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟ

OLIVIER REVault D' ALLONNES — ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΤΣΟΣ — ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ — ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ — ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ — ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ — ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ — ΑΝΝΑ ΚΑΦΕΤΣΗ — ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ — ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΜΗΣ — ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ — ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ — ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΗΝΟΣ — ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ — ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ — ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ — ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ — ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ — ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ — Δ. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ — ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ — ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ — ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ

ΣΜΙΛΗ

MONTEPNO
METAMONTEPNO

ΣΜΙΛΗ
ΑΘΗΝΑ 1988

κριτικοί, πολεοδόμοι, αναστηλωτές, σχεδιαστές, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες, φιλόσοφοι και άλλοι που ασχολούνται με την αρχιτεκτονική;

Ποιους θα αναζητήσουμε στην πρώτη προσέγγιση του παρόντος, να μιλούν γι' αυτό ως αντικείμενο, «μοντέρνο» ή «μεταμοντέρνο», και να παίρνουν μιαν απόσταση απ' αυτό, και ποιους να αδιαφορούν με εμπάθεια για ονόματα, τίτλους, λέξεις που ορίζουν το παρόν, καθώς είναι απασχόλημένοι με τα καθημερινά μικροπροβλήματα της «μοντέρνας» ή «μεταμοντέρνας» εποχής και να ταυτίζονται με αυτό; Και πού θα αναζητήσουμε άραγε αυτούς που επιδιώκουν ένα συνεχή διάλογο μεταξύ παρόντος και παρελθόντος;



L. B. Alberti, Άγιος Ανδρέας, Μάντοβα (1471 c.)

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΨΕΥΣΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ

Είχα επιλέξει ήδη τον τίτλο της παρέμβασης αυτής που προδιέθετε υπέρ της παραδικής ή παιγνιώδους πραγμάτευσης, όταν διάβαστε στο τεύχος 22 του περιοδικού *Τετράδιον των Εθνικού Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης* του Παρισιού (Δεκ. 1987) το άρθρο του Thomas MacEvilly «Ιστορία της Τέχνης ή Αγία Ιστορία;». Το άρθρο που θεωρείται ακόμα και μέσα σε ένα από τα φρούρια του μοντερνισμού, το κέντρο Πομπιντού, ένα αληθινό μανιφέστο για μια μεταμοντέρνα σκέψη στην τέχνη, τελειώνει με μια σειρά προβλέψεων, απαλλαγμένων από κάθε πυθική αμφισματική.

Ο αρθρογράφος, καθηγητής στο Χιούστον, που ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία με καθαρά φιλολογικές εργασίες, όπως η Εξέλιξη των Αυρικών στοιχείων του Αριστοφάνη (1971) και έχει στο ενεργητικό του μελέτημα υπό τον τίτλο «Τα νωχτέρα της Πηγελόπης: αποφατικός στοχασμός στην Ελληνική Φιλοσοφία» (1984) προλαμβάνει τις πιθανές αντιρρήσεις και επιφυλάξεις των αναγνωστών του για τη μαντική του, μόνο με τη φράση: «Χωρίς να παριστάνουμε τους προφήτες, μπορούμε να προβλέψουμε...»

Η «πρόληψη» αυτή, με την έννοια που έχει ο όρος στην αρχαία ρητορική, με ενεθάρρυνε να επιχειρήσω, σπουδάζων μάλλον ή παίζων, παρά την αρχική μου πρόθεση, κάτι ανάλογο στο πεδίο της κριτικής, ήτοι της λογοτεχνίας ή τουλάχιστον και της λογοτεχνίας.

Γιατί πιστεύω ότι ο αφορισμός κατά τον οποίο ο κριτικός είναι ένας ποιητής με πεζό λόγο και ο ποιητής ένας κριτικός με το στίχο, θα διατηρησει το διαιώνιο, μολονότι κατά περίοδους λανθάνον, κύρος του, είτε υποθέσουμε σύντομη είτε πολυχρόνια τη μεσοβασιλεία του μεταμοντερνισμού. «Η θεωρία δεν είναι μόνο η πιο ενδιαφέρουσα από τις σύγχρονες λογοτεχνίες

χνικές μορφές, είναι και ο πιο ταιριαστός τρόπος για να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο έφθασαν οι τέχνες με τα νεοτερικά κινήματα». Την πρόταση αυτή της Ελίζαμπεθ Μπρους, που προκάλεσαν κριτικά κείμενα της Σούζαν Σόνταγκ, του Ρολάν Μπαρτ και άλλων, υιοθετεί ο Γκρέγκορ Ούλμερ στο δοκίμιό του «Το αντικείμενο της μετα-κριτικής», ένα δοκίμιο από το οποίο δεν λείπουν επίσης οι προβλέψεις: «Οι συζητήσεις μεταξύ Λούκατς, Μπρεχτ, Μπένγιαμιν, Αντρόν και άλλων, όσον αφορά την αξία των πειραμάτων με μοντάζ στη λογοτεχνία, χωρίς αμφιβολία θα επαναληφθούν τώρα, όσον αφορά την κριτική. Θα εισέλθει το επαναστατικό για την αναπαράσταση κολλάζ-μοντάζ στο ακαδημαϊκό δοκίμιο, στο γνωστικό λόγο, αντικαθιστώντας τη "ρεαλιστική" κριτική τη βασισμένη στην έννοια της αλήθειας...» (μεταφρ. Φίλομ. Ράλλη).

Ωστόσο, παρά την ενοποίηση των πεδίων ποίησης και κριτικής, που είχε ήδη δηλωθεί από τους νεοτερικούς ποιητές, εφόσον η λογοτεχνία λογίζεται ως κριτική της γλώσσας, δεν είναι δυνατόν να αρθεί η ιδιάζουσα δυαδικότητα: κριτικό κείμενο-αντικείμενο μελέτης ή αναπαράστασης.

Γιατί και όταν το κριτικό κείμενο προσφέρεται όντας σαν ένα ομοίωμα του λογοτεχνικού με ισότιμη και στα δύο την άνθηση της ρητορικής, και όταν ακόμη πειραματίζεται με τα τεχνάσματα της επένθεσης και της σύνθεσης και αμφισθετεί όλες τις ψευδαισθήσεις της ρεαλιστικής αναπαράστασης, ο κριτικός δεν παντελάνει να είναι ένας παραλογοτέχνης, αν και όχι πια ένας παρίας της λογοτεχνίας, για να παραλλάξω μόλις ένα λογοταίγνιο που βέβαια δεν μου ανήκει.

Θα επανεγγράψω την πρότη πρόβλεψη μου στον αρχικό χρησμό του αμερικανού καθηγητή: «Τα νερά του ποταμού Ορόντη θα κάνουν να φουσκώσουν τα κύματα του Τίβερη», και θα προσθέταμε του Σηκουάνα, του Τάμεση, του Βορυσόθεν και του Πλισού.

Ο χρησμός ανάγεται εντέλει στο στίχο 62 της *Τρίτης Σάτιρας* του Γιουβενάλη (55/60 - 135/40 μ.Χ.): «Από χρόνια στον Τίβερη ο Σύρος ξεχύθηκε Ορόντης» (μεταφρ. Ν. Α. Γκούμας). Αν ο λατίνος ποιητής αλληγορεί συνεκδοχικά την εισβολή των ανατολικών πολιτισμών στην ενδοχώρα της ρωμαϊκής αυ-

τοκρατορίας, στην οποία, όπως είναι γνωστό, ήταν απολύτως αντίθετος αυτός ο ζηλωτής του αρχαίου ήθους, ο αρθρογράφος αποσαρηγνύει ότι κατά το προσεχές μέλλον οι πολιτισμοί της οικουμένης θα αναμειγνύνται ολοένα και περισσότερο. Συνεπώς η τέχνη του μελλοντού θα βιώσει δυνάμει αυτού του αναπόρευτου συγκρητισμού μια από τις μεγαλύτερες πνευματικές περιπέτειες, που συνδέονται με το δύο πρόβλημα της επιβίωσης και της ίδιας της τέχνης και του κόσμου στο σύνολό του. Άλλα εφόσον το όχι και τόσο τολμηρό και δυσερημήνευτο μάντευμα του ζένου φιλολόγου και τεχνοκριτικού, που ήδη γράφει βιβλίο με θέμα *Το σχήμα της αρχαίας σκέψης*: μια μελέτη της ελληνικής και ινδικής φιλοσοφίας, εμβολιάζει και εμβολιάζεται στους στίχους του Γιουβενάλη, συναπηχείται διακειμενικά και ο φόβος που συνέχει τον λατίνο σατιρικό για τις παρενέργειες αυτών των μείζονων, για την Ελληνίδα Ρόμη, τις πλαγιόχορδες άρτες, τα ξενόφερτα τύμπανα.

Υπαινίχτηκα ήδη το πρώτο κατά πρόβλεψη χρέος που θα θέσει εις εαντήν η εγχώρια κριτική κατά το αμέσως προσεχές μέλλον. Μήπως αν όχι τα αποξηραμένα υδάτια του Ιλιού, τα κύματα του Αλφειού (αλλιώς Ροφιά) έχουν αρχίσει να δυναμώνουν από τη συμβολή των πολιτιστικών ρευμάτων;

Οι συμπεριφερθόμενοι σωτά προς τα βαθύτερα εκείνα στρώματα μιας γλώσσας κορεσμένης από ετερότητες και θα είμαστε σε θέση να ελέγχουμε τυχόν ευκολίες και λαθροχειρίες που θα φαλκιδεύσουν ένα γήσιο οικουμενισμό; Θα απαλλαγούμε από ιεραποστολικούς ζήλους ικανούς να ματαιώσουν αυτό που φαίνεται αναπότρεπτο, την αναγνώριση της σχετικότητας του —και των— πολιτισμών που μορφώθηκαν στο δικό μας χώρο και συνάμα τη μελέτη των τοπικών πολιτισμικών φαινομένων, της τοπικής μικροϊστορίας;

Η οριζόντια συνάντηση των πολιτισμών συνεπάγεται το ιστορικό της βάθος. Άλλα η τελευταία αυτή διάσταση προβάλλεται ως η δεσπόζουσα.

Αν η μοντερνικότητα είναι «η φυγή προς τα εμπρός, παραφορά, περιθωριακή και έκκεντρη για το νέο, που μπορεί να φτάσει ως την καταστροφή του λόγου», κατά τον Μπαρτ, η κριτική δεν θα αργήσει να συνειδητοποιήσει ότι η παραφορά

αυτή έχει αχθεί στο μη περαιτέρω. Το τέλος της ποίησης, αλλά και της ίδιας της γλώσσας, που κηρύγτουν ποιητές όπως ο Νίκος Καρούζος, αποτελεί ένα όριο που οφείλουμε να μελετήσουμε, προτού αποφανθόμει για την εγκυρότητα ή τουλάχιστον την αναγκαιότητα της επιστροφής σε μορφές, τεχνοτροπίες και συμπεριφορές περισσότερο μετριοπαθείς. Η συντέλεια ίσως αποδειχτεί το τελευταίο μεγάλο εγχείριμα και αφήθει να αλλάξει τον κόσμο και μετά από αλλεπάλληλες απομέσων. Η κριτική θα παρατηθεί από φιλοδοξίες του είδους αυτού. Θα αποδειχτεί και άδικο και απρόσφορο να εφαρμόζει κριτήρια που διαμόρφωσε «η παράδοση του νέου», δηλαδή ο μοντερνισμός, σε καλλιτεχνήματα που προσανατολίζονται και στρέφονται προς μια πανταχού παρόύσα ιστορία. Και στρέφονται εξ αποφάσεως όχι αποκλειστικά σ' αυτό ή σε κείνο το στοιχείο με το πνεύμα και τη βούληση μιας ρήξης, αλλά με απόλυτο εκλεκτικισμό όχι σύμφωνα με τις επιταγές μιας συλλογικής συνείδησης και προς οικοδομή εκκλησίας ή κοινότητας, αλλά κατά το πρωταρχικό παρελθόν καθενός και με την επίγνωση ενός ιστορικού χρόνου ασυνεχούς που οπωσδήποτε δεν κατευθύνεται σε ιουδαϊκο-χριστιανικούς έσχατους καιρούς. Η κριτική θα κλήθει να αντιμετωπίσει τη σαφή και δεδηλωμένη αντίθεση προς τους υπερασπιστές της μοναδικής κατάστασης. Μολονότι δεν θα υπάρξει —δεν υπήρξε ποτέ— αντιστοιχία Α προς Α ανάμεσα στη γνωστική ζήτηση, την καλλιτεχνική δημιουργία και την κριτική (θεωρία και πράξη) «η λατρεία του παρελθόντος» «η επιστροφή στο παρελθόν» (και «η επιστροφή του παρελθόντος») ή αλλιώς «το πήδημα της τίγρης στην ιστορία» δεν μπορεί να περιγραφεί με τους όρους που επέβαλε «το επάναγκες κάτι του καινούργιου», όπως λακωνικά όσο και καίρια ορίζει το μοντερνισμό ένας ζωγράφος και ποιητής, ο Νίκος Εγγονόπουλος, που αντιμετώπιζε την παράδοση κατά την ιδιότυπη εντοπιότητά μας αμφίστημα και αμφίθυμα, με σαφή βέβαια τη ροπή προς την ειρωνεία, την προκλητικότητα και τη ρήξη.

Φαίνεται πάντως όχι δύλως απίθανο ότι στη χώρα μας θα

ευνοηθεί μια μεσότητα που υποδεικνύεται από πολλούς: «Το παρελθόν και η παράδοση δεν μπορούν πλέον να βιώνονται με τον τρόπο της ρήξης, και η μοντερνικότητα οφείλει να καταστεί από αγωνιζόμενη, εκλεκτική και ανεκτική», συνιστά ο Φελιξ Τορές, που μολονότι θεωρεί το φαινόμενο του μεταμοντερνισμού «σύμπτωμα», κάθε άλλο παρά μπορεί να κατηγορηθεί για μοντερνιστικές προκαταλήψεις.

Ποιες οι ενδεχόμενες ενέργειες και παρενέργειες της ευκταίας καταρχήν αυτής μεσότητας στην εντόπια κριτική;

Προτάσσο τις δεύτερες και τις πιθανές στρεβλώσεις: 1) Μελετήτες, αξιολογότατοι κατά τα άλλα, θα πανηγυρίσουν με την ίδια ότι δικαιώνονται από την ιστοριοληψία που κυριαρχεί σήμερα, επειδή οι ίδιοι δεν έτυχε να περάσουν από το δομισμό. Θα χαρακτηρίσουν —χαρακτηρίζουν ήδη— πρόσκαιρη μόδα (για την ακρίβεια «μοδίτσα») τις φορμαλιστικές και στρουκτουραλιστικές προσεγγίσεις. 2) Θα αναζητηθούν προδρομικά στοιχεία μεταμοντερνισμού και εκεί όπου δεν υπάρχουν. Θα δοκιμάσουν να μετατοπίσουν, να υφαρπάσουν, έργα και δημιουργίες από τα ίδια και αλλιώς ισχύα πρωτοποριακά «κινήματα» στη χώρα μας, απομονώνοντας ένα μόνο από τη δέσμη των γνωρισμάτων που απαιτούνται για να μιλήσουμε για μεταμοντέρνο ή για την ιδεολογική του επικαλύψη, το μεταμοντερνισμό. 3) Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παράθεση επεργενών και ετερόκλητων ιστορικών «αποσπασμάτων», που είλειψειν ειδικών εργασιών και επαρκούς βιβλιογραφίας θα παρεμπηνεύεται. Η εικόνα, ξέαφνα, ρηματική ή εικαστική, ενός άντρα που διαβάζει στην αγκαλιά μιας γυναίκας τις επιστολές του Παύλου, θα θεωρηθεί μεταμοντέρνα από μόνη τη σχετική ή απόλυτη επεργένεια των στοιχείων που παρατίθενται. Δεν θα συνεξετασθεί δηλαδή εάν η συγκόλληση ή η αντιγραφή τείνει πράγματι προς μηδενισμό της σημασίας, προς την ισοπέδωση ενός κηρύγματος, ή δόγματος, απελευθερωτικού ή σωτηρίου, κατά την αίρεση του ποιητή ή του ζωγράφου. Για μεταμοντερνιστική βούληση θα μπορούμε να μιλήσουμε από τη στιγμή που θα διαπιστώσουμε ότι «κάθε θέση καθεαυτήν, κάθε περιοριστική γενίκευση δεν είναι παρά μια σημασία ανάμεσα στις άλλες, μια ιδεολογική αφήγηση όπως

κάθε άλλη, ή αλλιώς μια στάση και μια βούληση απόλυτης αποδοχής και ανοχής, εφόσον όπως έχουν πει, το "αποδέχεσθαι", είναι ηδή μεταμοντέρνο ή τοπλάχιστον αλληγορεί το ονομά του" (Φελίξ Τορές).

Και ακριβός στο σημείο αυτό εναπόκειται σε μια μετρίως αποδομητική κριτική να καταδείξει ότι και σε γραπτά που εμπνέονται από το μεταδομισμό το σύνολο των ρητορικών τρόπων που υφαίνουν το κείμενο φανερώνει μια παταγόδη αντίφαση: άλλο λένε τα σχήματα (οι τρόποι) και άλλο το κείμενο. Κατά τον Πώλ ντε Μαν, το γεγονός αυτό «μαρτυρεί μια διαμάχη ανάμεσα στη λογική και τη ρητορική». Αν τόρα η τακτική, αν όχι και η στρατηγική της αποδομητικής μεθόδου θα εφαρμοστεί και σε μας με επίγνωση ότι και η ίδια η κριτική γραφή δεν εκφένει από αυτό τον κανόνα, δεν νομίζω ότι οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο είναι μεγάλες.

Κατά τα άλλα και εκεί που χωρεί ειδικότερη πρόβλεψη, υπό την επίνευση του νέου συρμού —με την καλύτερη σημασία της λέξης— θα διαφανούν οι εξής τάσεις:

Πρώτα-πρώτα θα κληθούμε να ξαναδιαβάσουμε, ν' ακουσόμεν και πάλι κείμενα παντός ειδούς, που τα κριτήρια του μοντερνισμού έτειναν να παραγωρίσουν ή τα εξωθούσαν στο περιθώριο. Δεν χρειάζεται να κάψουμε περισσότερες μαντικές δώφες, για να προβλέψουμε ότι εποιμάζονται ήδη ανθολογίες ποίησης κατά το πρότυπο παράλληλων συμβάντων, εικαστικών κυρίως, στο εξωτερικό, όπου θα παραχωρηθεί μεγαλύτερος χώρος σε «ελάσσονες» ποιήτες αυστηρής μετρικής δεξιοτεχνίας παρά σε εικονοκλάστες και ρηξικέλευθους καινοτόμους.

Αν η εν λόγῳ τάση βοηθήσει στο να απαλλαγούμε από τις τελευταίες γλωσσικές και μορφικές προκαταλήψεις και ν' ανασύρουμε από τη λήθη σελίδες που προσφέρουν αναγνωστική τέρψη, προσωπικά θα ήμουν απολύτως ευμενής. Η αναπτυσσόμενη τη στιγμή αυτή αργηματολογία μας θα εντρυφήσει σε αληθινούς παραδείσους, αν στραφεί σε παραμελημένα έργα του 19ου αιώνα, όπως έξαφνα, ο Στράτης ή Στράτης Καλοπίχειρος του Στέφανου Κουμανούδη του Ανδριανουπολίτη, ένα έπος ή μάλλον έμμετρο αφήγημα σε τρεις μορφές, κατάμε-

στο από αποστροφές στον αναγνώστη, σχόλια στα ποιητικά πράγματα του καιρού, συχνά ειρωνικά και κάποτε αυτοαναφορικά.

Φυσικά δεν θα αποκλείσουμε μίμηση των γενικών χαρακτήρων του μεταμοντέρνισμού, όπως η αποσπασματικότητα, η αντιγραφή παλαιότερων κειμένων και εικόνων, η ανάμεξη ρυθμών και τεχνοτροπών. Πιθανώς θα διαβάσουμε κριτικολογοτεχνικά κείμενα, όπου από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, αν όχι από σελίδα σε σελίδα, θα εναλλάσσονται ή και θα διασταυρώνονται ειδογραφικά, υφολογικά, αξιολογικά, γραμματειακά αμαλγάματα. Φανταστείτε ένα δημοσίευμα, μελέτημα ή και διατριβή που θα εμφανίζεται, αν όχι με ειρωνεία, τουλάχιστον με φιλοσοφικά διάθετη και επίγνωση της σχετικότητας των κριτηρίων ως ηθελμένων συνονθίλευμα ή συμπλήρωμα (πατίκωμα, κετές!) της γραφής των Πολυλά, Ζαμπέλιου, Ασώπιου, Ροΐδη, Αποστολάκη, Σεφέρη κ.ά.

Αν μάλιστα χάσουμε την αισθηση της υπερβολής, θα υποκύψουμε στον πειρασμό να παρουσιάσουμε με την υπογραφή μας ένα κείμενο, γνωστό υπό ονόμα άλλου, αντιγραμμένο κατά λέξη, αφού το πλαισίωσουμε με παραθέματα, πλαγιότιτλους, παρασέλιδα σχόλια, υποσέλιδες σημειώσεις. Αν θεωρήσουμε αναγκαία να επιθέσουμε νέο τίτλο ή να εμβάλουμε ενδοτίτλους, προσφέρονται ιδιαίτερα οι διαζευκτικοί ή οι υπαλλασσόμενοι κατά τις πτώσεις (π.χ. «Περί ακτίστου ενεργείας ή η ουσία του ρήματος και το ρήμα της ουσίας»). Με άλλα λόγια, υπάρχει κίνδυνος να εισπράξουμε τοις μετρητοίς το κοινώς πλέον λεγόμενο ότι τα δικαιώματα ανήκουν όχι στο γραφιά, αλλά στον αντιγραφέα. Επ' ευκαιρία, δεν θα ήθελα ούτε να σχολιάσω με πόση επιζήτηση ή και εκζήτηση, με πόση δίψα επωνυμίας υποδεχτήκαμε στη χώρα μας το θάνατο του συγγραφέων ούτε να προβλέψω με πόση απροσωπία θα πανηγυρίσουμε μια ενδεχόμενη αποκατάσταση της υποκειμενικότητας.

Οποσδήποτε οι φορμαλιστικές και δομολογικές προσεγγίσεις που σε άλλα σύγχρονα Μουσεία —εννοώ τις πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες, κατ' αναλογία προς την Ελληνιστική περίοδο— έχουν κουράσει και τείνουν να αυτοεξαντλήσουν, θα συνεχιστούν σε μας, αλλά θα αντιμετωπίζονται με δυσαρέ-

σκεια. Οι φραγμοί που υψώνουν στην αυθαιρεσία, τόσο εκείνη που καλλιεργούνται η «εντυπωσιολογική» κριτική δύο και αυτή που ενδέχομένως θα ευνοηθεί από μια βιαστική υπέρβαση του καταγγελλόμενου δομολογικού «επιστημονισμού», είναι και θα είναι —οι φραγμοί, εννοώ— χρησιμότατοι.

Στο μεταίχιμο δόμισμού και μεταδόμισμού προτείνονται έννοιες και αρχές όπως η διακειμενικότητα, για τις οποίες δεν θα ήταν υπερβολικά τολμηρό να προβλέψουμε συνεπείς και αποδοτικές εφαρμογές. Πράγματι, η διακειμενικότητα (Μπαχτίν, Κρίστεβα Ριφατέρ, Αριβέ κ.ά.), δηλ. η συμπαρουσία δύο ή περισσότερων κειμένων και η μεταξύ τους σχέση (κατά τον ορισμό του Ζενέτ), προσιδιάζει κατεξοχήν στην εθνική και ιδιαίτερα στη νεοελληνική γραμματεία. Γιατί ακριβώς η νεοελληνική γραμματεία από τις αρχές της μας κάνει ν' αναφοριώς όπως ο Μπόρχες: «αχ, πηδάω από το ένα βιβλίο στο άλλο, οι μνήμες μου...» —οι αναγνωστικές, προφανώς — «... τρέχουν πιο γρήγορα από τη σκέψη μου». Η αναφώνηση αυτή στη διάλεξη του για τη Θεία Κωμοδία είναι ίσως ο εκφραστικότερος ορισμός της διακειμενικότητας.

Εξ ίσου αγαθή τύχη έχουμε κάθε λόγο να προβλέψουμε ή τουλάχιστο να ευχηθούμε για την παρακειμενικότητα, ως το σύνολο των τίτλων, υπότιτλων, προλόγων, σημειώσεων, επιλόγων, επιμέτρων, εσωτερικών, κάποτε υπογραφών, κενών ή σκόπιμων χασμάτων, και άλλων παρεμφερών στοιχείων που πλαισιώνουν, συνοδεύουν, διευρύνουν ή διασπούν ένα κείμενο και που συνήθως υποτιμάμε. Το σύνθημα «προσοχή στο παρακείμενο!», που αναγράφεται ήδη στο εξώφυλλο ή στο περικάλυμμα σχετικών ξένων βιβλίων, μάλλον δεν θα το δούμε στους τοίχους των αμφιθέατρων των φιλοσοφικών μας σχολών, αλλά πιθανώς θα τρφοδοτήσει κάποιες μεταπτυχιακές εργασίες. Και επ' ευκαιρία θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαμάχη ανάμεσα στη σεβάσματα φιλολογία και στην ιταμή εκ νεότητος θεωρία της λογοτεχνίας καταπαύεται ή πάντως υποχωρεί εκεί όπου η μα δεν μπορεί να κάνει χωρίς την άλλη.

Ένα άλλο ενδέχομένο διαφαίνεται μάλλον σαφώς και σχετίζεται με τις απαραγνώριστες υπό διαμόρφωση συνθήκες, που μέσα τους εκδηλώνεται η «λατρεία του παρελθόντος», ο

προσωπικός εκλεκτικισμός και η απώλεια του νοήματος της τέχνης και άρα της κριτικής. Ομολογείται από πολεμίους, αλλά προσπαντός από υπερμάχους και φίλους του μεταμοντερνισμού —ανομολογείται μάλιστα απροσχημάτιστα και απαθώς— ότι από τούδε και στο εξής ενισχύονται ακόμη περισσότερο οι δεσμοί ανάμεσα στην υψηλή καλλιέργεια, το Κράτος και τον Κόσμο των επιχειρήσεων. Πώς θα ανταποκριθεί η μαχόμενη όσος και η κριτική των βιβλιοθηκών στη σύζευξη ψυχαγωγίας και επενδύσεων; Πρώτη λύση: επιστροφή σε προνεοκριτικές και προδομολογικές προσεγγίσεις, με μικρή ή μεγαλύτερη δόση ειρωνείας — στην τοπική κριτική, φοβάμαι, με ελάχιστη ή με καμιά. Θα στοιχημάτιζα ότι θα ακούσουμε ήθα διαβάσουμε αφόδονως μεταφορικές κρίσεις του τύπου: «ποίηση του τάδε ποιητή έρχεται να προσθέσει άλλον ένα κρίκο στην άλυσιδα του ουσιαστικού λόγου, που άρχισε με τον Ηράκλειτο και τον Εμπεδοκλή(!)» ή «η δύναμη των στίχων του δείνα ποιητή σούρρεται κατευθείαν μες στην καρδιά». Ενδέχεται μάλιστα και οι δύο αυτές αποφάνσεις να ειπωθούν —ή μήπως επιώθηκαν ήδη; — για ένα και τον αυτό ποιητή επί του οποίου μάλιστα επικολλήθηκε ήδη ο χαρακτηρισμός «μεταμοντέρνος»!

Ειλικρινά, θα ήταν απολύτως παρακινδυνευμένο να προεξοφλήσουμε ότι οι μέλλοντες ιστορικοί της λογοτεχνίας που γράφεται κατά τη φίδνουσα προτελευταία δεκαετία του αιώνα μας, θα υιοθετήσουν τα εύστομα της νέας «μοντερνικότητας», που σπενδούμε να απονείμουμε. Από τα τελευταία χρηστήρια του αμερικανού κριτικού που καθοδήγησε την ανακοίνωση αυτή, δεν θα δίσταζα να μεταφέρω στο καθ' ημάς την πιθανότητα μια Ιστορία της λογοτεχνίας να γράφεται κατά το νέο πνεύμα με όρους περιεχομένου και όχι κατά τη «μοντερνιστική» ιδεοληψία με όρους μορφής. Αδυνατώ πάντως να εκμεταλλευτώ την άλλη συναφή πρόβλεψη που, όπως θα διπιστώσετε, έχει σαφώς κελευσματικό χαρακτήρα: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος η κοινωνική ιστορία της τέχνης να γράφεται αποκλειστικά από μαρξιστές και η γηγεμονία αυτή θα πάψει πιθανώς αμέσως». Τέτοια γηγεμονία δεν είχαμε δυστυχώς στην Ελλάδα. Δυστυχώς, γιατί έτσι και οι αρνήσεις και οι αντιθέσεις μας

είναι ανόργανες. Δεν δοκιμάζονται σε πραγματικές αντιστάσεις.

Επειδή και ο πυθηκός τρίποδας είναι μάλλον άβολος και η κλεψύδρα επιβάλλει τους όρους της, ας μου επιτραπεί, αντί αλλού μαντεύματος, να προβώ σε μια επείγουσα σύσταση στους νεότερους και μέλλοντες συναδέλφους εν κριτική: δεν είσθε υποχρεωμένοι να συμπλείτε, να υπερεπιθεούθετε σε άλλα κριτικά κείμενα, να αποξέπετε τις παλαιές γραφές, χωρίς να αφανίζετε την αρχική, δηλ. να γράφετε παλιμψηστα, να διδάσκετε από την τέχνη της φωτογραφίας. Άλλα προς Θεού μη πάμετε να τσιτάρετε. Τσιτάρετε απεριορίστως. Όταν μετά από χρόνια γραφεί επίμετρο μηδέμα «Οι τύχες εν Ελλάδι του μεταντέρνου για Παιδιά» του Λυοτάρ, όποις προλάβει, τον Κύριο όψεται.

Αν εξαιρέσουμε την τελευταία αυτή σύσταση, που είμαι ψεις, φοβάμαι, υπόκεινται πράγματα σε διάψευση. Άλλωστε, προς το πρότυπο που με ενέπνευσε είμαι κάκιστος Επιμενίδης όχι μόνο των «αδήλων γεγονότων», αλλά και των πασιδήλων γιγνομένων. Όταν, εδώ όχι και πολλά χρόνια, σχολίαζα ένα πορνοφιλολογικό επίγραμμα των Σκωπικών της Ελληνικής Ανθολογίας, αποδίδουμενο στον Κράτητο των Μαλλώτη, όλως δίσημο και αλληγορικό, παρατηρούσα ότι, αν δε βιαστούμε, θα αφήσουμε το μέγα θέμα της αλληγορίας στους ξένους και θα τρέχουμε για μια ακόμη φορά πίσω τους. Άλλιμονο, όταν παλαιοί μαθητές μου, που σπουδάζουν στην ξένη, άρχισαν να μου στέλνουν φωτοτυπίες δοκιμών και μελετημάτων, βεβαιώθηκα ότι είχε προ πολλού σημάνει η ώρα για την αλληγορία. Ο τελευταίος αυτός «τρόπος» προτείνεται ήδη ως «αλληγόρημα» του μεταμοντέρνου.

Καλούμαστε να εισδύσουμε σε ηγετικούς κρυψώνες χωρίς καμιά προσδοκία αποκάλυψης. Μοιραία θα παίξουμε ένα νέο κρυφτούλι. Ας το παίξουμε τηρώντας τους δοτούς όρους και κανόνες ή ας συμβάλλουμε, κατά το δυνατόν, στη διαμόρφωσή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A' Ενότητα: MONTEPNO: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Η ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΟ;	11
Olivier Revault D' Allonne:	
Μικρή ιστορία της λέξης «μεταμοντέρνο».....	11
Γιώργος Βέλταος:	
« <i>Juger le goût très moderne</i> »: Μια «αισθητική κρίση» της μεταμοντέρνας συνθήκης: η μη-κοινωνιολογία.....	27
Γιάννης Λιάπης:	
Πολεοδομική και αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη στο μοντέρνο και το μεταμοντέρνο	39
Θεόδωρος Γεωργίου:	
Η «μεταμοντέρνα κατάσταση» απόρριψη του γενικού	53
B' Ενότητα: ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ	
Γιάννης Πολύζος:	
Μηγμειακότητα και Πόλη.....	61
Ανδρέας Κούρκουλας:	
Η αρχιτεκτονική «βγάζει γλώσσα»	69
Σάββας Κονταράτος:	
Ο αρχιτεκτονικός μεταμοντερνισμός ως απελεύθερωση και ως παραίτηση	77
Άννα Καφέτση:	
Μεταμοντερνισμός και μεταπρωτοπορία ως αντιμοντερνικότητα. Ένα παιχνίδι προθέσεων	86
Πέτρος Μαρτινίδης:	
Ήδη μετά και μόλις πριν: η σταθερή διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας των αρχιτέκτονα	95
Γιάννης Τσιώμης:	
Το «όλα είναι αρχιτεκτονική» των μοντέρνων και των post. Η σχέση με την εξουσία και την τεχνική	106